

In memoriam Pol Vancoillie (14 juni 1950 - 27 december 2015)

Na een lange lijdensweg stierf Pol te Gent in Larenhof. Als medewerker van de Cultuurbibliotheek, was hij na de dood van zijn ouders, van Torhout naar Brugge komen wonen. Vanuit zijn appartement in de Abdijbekerstraat kon hij de bibliotheek in de gaten houden. Hij was dan ook zeer begaan met de bibliotheek.

Pol was van top tot teen historicus. Wellicht was hij te kritisch voor zichzelf om veel te publiceren. We danken aan hem de catalogus van de tentoonstelling ter gelegenheid van 40 jaar Cultuurbibliotheek: *Vijf eeuwen Nederlandsch. Luister van de taal*.

Zie: http://www.cultuurbibliotheek.be/publicaties/vijf_eeuwen/0.php

Hij werkte jaren aan de beschrijving van *Dits die excellente cronike van Vlaenderen*, uitgegeven door Willem Vorsterman in 1531.

Zie: http://www.cultuurbibliotheek.be/projecten/excellente_cronike/

Hij was vooral gebiologeerd door het handschrift van Rombout de Doppere, dat een belangrijke bron was voor Vorsterman en dat bewaard wordt in de *Bibliothèque municipale* te Dowai. Hij trok dus naar Dowai en op onze webstek kan men het resultaat zien: een inleiding en een transcriptie van dit handschrift. Het verdere verloop van het onderzoeksproject moet zijn deskundige hulp missen.

We danken aan hem ook tientallen wetenschappelijke beschrijvingen van oude drukken. Hij was daarin onovertroffen. Men kan ze in onze catalogus online terugvinden. Bv. de annotatie: 'volledige beschrijving' bij exemplaar 2013/1736: *Illustrium Belgii scriptorum...* van Aubertus Miraeus, Antwerpen, 1602.

Wanneer we aan Pol denken, herinneren we ons vooral zijn enthousiasme voor de bibliotheek gepaard aan zijn zorg voor degelijkheid.

