

Robrecht de Smet in de Cultuurbibliotheek



In dit opstel wil ik wijzen op documenten in de CB over Robrecht de Smet, een eminente voorvechter van het A.B.N. De generatie die nu studeert, heeft geen band meer met de *Vlaamse beweging* van de vorige eeuw. De CB loopt in de sporen van Robrecht Stock, de stichter van de Cultuurbibliotheek. Hij leefde en werkte volop in de geest van de emancipatorische beweging die de Vlaamse beweging ten gronde wel is. De Cultuurbibliotheek bewaart dan ook heel wat documenten zodat de waardering voor vorige generaties niet hoeft verloren te gaan.

Het is verwonderlijk hoe, op het einde van de negentiende eeuw, jonge kerels op de West-Vlaamse colleges zich bewust werden van hun Vlaamse identiteit. De bisschop verhinderde de Vlaamse beweging. De voertaal op de colleges was Frans en zelfs thuis hadden ze soms een Franstalige opvoeding gekregen. Robrecht de Smet was een van de eersten die ijverde voor 'beschaafd' Nederlands. Hij zag een diepe kloof tussen Vlaamse werklui die dialect spraken en de 'beschaafde' Franstalige elite. Hij zocht een uitweg uit de plaatselijke armoede door aansluiting te zoeken bij de cultuur in Nederland.

Robrecht de Smet (°20 april 1876, Oostende - +1 mei 1937, Meerssen) was een leiderstype. Hij was verstandig maar weinig realistisch. Laureaat van het O.-L.-Vrouwcollege in Oostende, trok hij in 1892 naar het Kleinseminarie in Roeselare. In oktober 1896 werd hij, als eerste seminarist van het bisdom, naar Leuven gestuurd om Germaanse filologie te studeren. Op 4 juni 1898 werd hij priester gewijd en naar het

college in Kortrijk gestuurd maar vertrok al in 1900 naar het Sint-Jozefscollege in Tielt. Van 1907 tot 1911 was hij kapelaan in Knokke, daarna in Westkerke. Het is een constante in zijn leven: hij blijft nergens lang hangen. Vanaf 1921 is hij de dool. Op 24 juni 1924 vertrek hij uit het bisdom Brugge. Hij sterft vereenzaamd in Meerssen bij Maastricht.

Romain Vanlandschoot heeft zijn leven beschreven in het *Nationaal Biografisch Woordenboek* IV pp. 781/2 (CB 2002/2482). Het stuk kreeg ook een interessante bibliografie mee.

R. de Smet was een man van veel talenten. Hij kende Grieks en Hebreeuws; hij wilde de mensen betrekken bij de liturgie en bevorderde de gregoriaanse zang.



Nogal wat 'Vlaamse koppen' hebben een of andere band met het college van Tielt. Na Roeselare was Tielt hét college waar het Vlaams bewustzijn groeide. Amand Dumon, Omer Van Rie, Antoon Vander Plaetse en Romain Vanlandschoot hebben in *'t Halletorentje*, het blad van de oud leerlingenbond van het St.-Jozefscollege, gepubliceerd over Robrecht De Smet. Hij was er leraar van september 1900 tot september 1906.

DE MEULEMEESTER, Fernand, *Nog over Robrecht de Smet*, Jg. 12 nr. 3, november 1965, pp. 154-158.

De MEULEMEESTER, Fernand, *Robrecht de Smet en het Roeselaarse Kleinseminarie*, Jg. 13 nr. 3, augustus 1966, pp. 117-119.

DUMON, Amand, *Aanvullende notities over kapelaan de Smet*, Jg. 15 nr. 4, december 1968, pp. 184-190.

SMITS, Albert, *Robrecht de Smet en Zuid-Afrika*, Jg.13 nr.1, februari 1966, pp.30-32.

VAN DER PLAETSE, Antoon, *Ervaring met Robrecht De Smet*, Jg. 14 nr. 1, maart 1967, pp. 38-42.

VANLANDSCHOOT, Romain, *Robrecht De Smet en de studentenbonden in West-Vlaanderen*. 5 afleveringen: Jg. 13 (1966), nr. 2 en 3, Jg. 14 (1967), nr. 2, 3 en 4.

VANLANDSCHOOT, Romain, *Actualiteit van Robrecht De Smet*, Jg. 15 nr. 1, februari 1968, pp. 2-12.

VAN RIE, Omer, *Robrecht De Smet (1876-1937)*, Jg. 12 nr. 2, juli 1965, pp. 58-70.

VANLANDSCHOOT, Romain, *Robrecht de Smet en bisschop Waffelaert in 1906*, Jg.16 nr.3, september 1969, pp. 137-144.

In de Cultuurbibliotheek

AKVS Schriften 15, 16, 17: MERLEVEDE, Daniel, *Robrecht De Smet (1875-1937)*.

DE PSALMEN

UIT HET HEBREEUWSCH VERTAALD DOOR

R. H. DE SMET

MET EENE INLEIDENDE STUDIE
VAN CYRIEL VERSCHAEVE
OVER DE POEZIE DER PSALMEN
VOORWOORD DOOR HOOGW.
DOM MODESTUS VAN ASSCHE
ABT DER SINT PIETERSABDIJ
EN VERANTWOORDING DOOR
Prof. Dr. J. VAN OPDENBOSCH S.J.



1940

UITGAVE VAN HET LITURGISCH VOLKSAPOSTOLAAT
SINT PIETERSABDIJ -- STEENBRUGGE

DE SMET, Robrecht, *De psalmen uit het Hebreuwsch vertaald*, Sint-Pietersabdij Steenbrugge, 1940 (CB 2003/2619). Het exemplaar draagt het ex libris van K.C. De Busschere.



INHOUDSTAFEL

4	Adressen van de medewerkers	
5	Voor naamste data uit het leven van Robrecht de Smet	
7	Twee uitersten G. Gezelle - R. de Smet	Karel de Busschere
11	Robrecht de Smet een geleerd en godvruchtig priester	Omaar Van Rie
21	Er had in 1906 een andere Robrecht de Smet kunnen zijn	Romain Vanlandschoot
32	Notities over kapelaan de Smet 1907-1924	Amand Dumon
86	Robrecht de Smet en het weekblad „Vlaanderen” 1922-1934	Michiel Vandekerckhove
96	Vlaanderen 1925. Beeld van een jaargang	Ferdinand Vanden Hende
110	Robrecht de Smet en de Jong-Nederlandse gemeenschap	Daniël Merlevede
126	Herinneringen	mevrouw Lod. Dosfel
130	Gesprekken te Meerssen	Jan Brans
146	Herinneringen aan Robrecht de Smet	B.M.H. Vlekke
150	Van Robrecht de Smet tot mgr. De Smedt	Marcel Boey
152	Tot het end	Wies Moens
154	De indrukwekkende uitvaart van e.h. Robrecht de Smet	Reimond Speleers (†)
160	Bibliografie	
168	Het werkkomitee	
169	Programma van de Akademische Zitting	
170	Erekomitee	
176	Nabeschouwingen	Romain Vanlandschoot
179	Inhoudstafel	

Huldeboek Robrecht De Smet, 1968 (CB 2000/205).

W. de Smaele

5/2/2018